



Bewaar het goede

Onderzoek alles en bewaar het goede, dat is het motto van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Deze tekst is ontleend aan de Bijbel (1 Tessalonicenzen 5:21).

Bewaar het goede

De wereld verandert en wij veranderen mee. Meestal noemen we dat vooruitgang. Maar niet alle vooruitgang is verbetering. Net zo min als vroeger altijd alles beter was. Er zijn altijd mensen die buiten onze boot die 'Welvaart' heet, vallen. Dat gebeurde vroeger en dat gebeurt nu nog steeds. Onder andere omstandigheden en om andere redenen, maar toch: mensen hebben andere mensen nodig. Mensen die eenzaam zijn, die door alle bezuinigingen en veranderingen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Mensen die niet mogen zijn wie ze willen zijn, of die niet in Nederland mogen zijn. Mensen die het financieel niet redden. Voor hen proberen we er als Diaconie te zijn. Door samen wonen, samen eten, samen komen mogelijk te maken. Door (tijdelijk) op te vangen of financieel te ondersteunen. Door mensen een veilige omgeving te bieden en weerbaar te maken, te laten zien dat ze niet alleen zijn. Door mensen niet te veroordelen en ze te accepteren zoals ze zijn. Door een luisterend oor te bieden, te bidden of er gewoon 'te zijn'. Door ons te realiseren dat we zelf ook wel eens ondersteuning nodig hebben. Het besef er voor elkaar te zijn, is het goede dat we moeten bewaren. Nu en in de toekomst.



Jeroen Stal,
voorzitter Lutherse Diaconie

Jongeren knokken voor de aarde



Tijdens de VN-klimaatop in Peru hebben jongeren van LWF-youth Climate Justice geknokt voor de schepping. De Diaconie ondersteunde de deelname van Pranita Biswasi, studente milieukunde, van de lutherse kerk in India. Ons eigen gemeentelid Amber Arnoldus ondersteunde de berichtgeving via haar blog. Tijdens de klimaatop promootten de jongeren de actie 'Fast for the Climate', vasten voor het klimaat. De actie, een initiatief van de Lutherse WereldFederatie, gaat de hele wereld over en jongeren en volwassenen uit 90 landen doen mee.

Ook Amsterdamse jongeren haken aan bij de campagne Fast for the Climate. Tijdens de 40-dagentijd op weg naar Pasen vasten ze in een zelfgekozen vorm. Dat kan zijn: een dag per maand geen vlees eten, een dagje zonder social media, niet roken of minder tv kijken. De vrijkomende tijd besteden de jongeren aan bezinning bijvoorbeeld door een boek over klimaat te lezen of te mediteren. En ze sparen voor het project van Kerk in Actie 'Rampenpreventie in Madagaskar'. Met Fast for the Climate willen Lutheranen wereldwijd, samen met mensen van andere kerken en levensbeschouwingen, opkomen voor de aarde en het belang van stevige politieke keuzen in de komende VN-top benadrukken.

Zicht voor Skan

In 2009 kwam de 15-jarige Skan Haile Ghirmay uit Eritrea naar Nederland voor een oogoperatie. Skan heeft een keratoconus in beide ogen. Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies langzaam dunner wordt en een kegelvormige vervorming ondergaat. Bij Skan was de oogaandoening in zo'n vergevorderd stadium dat ze haast niets meer kon zien en ook niet meer naar school kon. De arts van het behandelend oogziekenhuis in Asmara kon niets meer voor haar doen en verwees haar naar Europa. Haar in Nederland wonende tante, kaartte dit aan bij de Diaconie. Met steun van gemeenteleden en een fonds kon Skan naar Nederland komen en geopereerd worden in de dr Melles Hoornvlieskliniek in Rotterdam. Het resultaat was indrukwekkend: Skan kon weer zien! Skan ging terug naar Asmara, maar na een tijdje ging het oog ontsteken. Dit werd ter plaatse niet adequaat behandeld. Zo kwam Skan in 2011 terug in Nederland. De problemen werden dankzij de goede begeleiding van de dr Melleskliniek snel opgelost. Wel werd het gezien de omstandigheden in Eritrea te riskant geacht om terug te keren. In overleg werd besloten om een verblijfsvergunning aan te vragen. Intussen kon Skan doen wat ze het liefste doet, namelijk naar school gaan.

Bij een controle in 2014 gaf dr Melles aan dat het noodzakelijk is om ook het andere oog te opereren om verdere slechtziendheid te voorkomen. Een nieuwe techniek biedt de mogelijkheid om niet alleen het oog te stabiliseren, maar ook het gezichtsvermogen aan het rechteroog te verbeteren. Een kostbare operatie. Omdat de operatie van Skan niet door de ziektekostenverzekering gedekt werd, zamelden we geld in via de actie 'Zicht voor Skan'. Maar liefst 34 betrokkenen uit het netwerk van Skan droegen bij. Daarnaast werd er voor de actie gecollecteerd en droegen enkele fondsen bij. De actie voor haar ogen bracht in totaal maar liefst € 9578 op. De kosten



► Skan in de dr Melleskliniek

"Als het kan wil ik in de toekomst graag terug naar mijn land. En dan wil ik daar jongeren, vrouwen en mensen die arm zijn, laten zien dat het kan. Dat verandering mogelijk is. En dat je je droom nooit op moet geven. Dat je vol moet houden."
(Skan Haile Ghirmay)

van de oogoperatie (incl. natraject) kunnen dus betaald worden! Skan: "Om alleen te zeggen: "Dank u" is gewoon niet genoeg! Wat jullie allemaal hebben gedaan voor mij is ongelooflijk." Tijdens het herstellen van de operatie liep Skan stage in het Wereldhuis en studeerde ze op haar Duits, het laatste vak dat ze nog moest doen om haar diploma te behalen. Inmiddels heeft Skan een verblijfsvergunning gekregen.



Gemeente diaconaat

Diaconaat betekent persoonlijke aandacht voor gemeenteleden en stadgenoten. Een paar cijfers:

- 55 mensen gingen mee met een diaconale vakantieweek: 22 ouderen naar Lunteren en Doorn, 11 volwassenen en 22 kinderen (incl. vriendjes) naar Diessen.
- 343 mensen ontvingen een kerst-attentie via 30 vrijwilligers
- 28 gemeenteleden en stadgenoten ontvingen stille hulp voor een totaalbedrag van € 23.0662. Het grootste deel in vorm van leningen.
- Een maaltijd op tweede kerstdag door 15 vrijwilligers voor 28 deelnemers.
- Drie bijeenkomsten Werken aan Werkgroep met 3-7 personen, 2 deelnemers vonden werk!

"Het is voor mij nu een moeilijke tijd, maar het gezellige kerstdiner heeft me veel kracht gegeven"
(gemeentelid)

Helpen dichtbij huis

Wat doet het drugspastoraat Amsterdam?

In Amsterdam wonen veel mensen die langdurig harddrugs gebruiken of lange tijd gebruikt hebben. Sommigen zijn dakloos. Velen hebben een eigen voorkeur; anderen wonen in de Maatschappelijke Opvang. Het Drugspastoraat is er voor mensen die hun verhaal willen delen en die zin in hun leven willen (her)ontdekken. Dit doen we door ontmoetingen te organiseren rond geloof en zingeving. De meningen verschillen over wat goed is voor de drugsgebruiker en over de aanpak van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: *wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.*

In de dagelijkse praktijk wordt het Drugspastoraat draaiende gehouden door twee hardwerkende pastores, een groot aantal vrijwilligers en een bestuur bestaande uit zeven personen. Het bestuur fungeert als werkgever, zorgt voor de financiering en ziet toe op coaching, planning en verslaglegging. Waar dat praktisch gewenst en mogelijk is, staan de bestuursleden de pastores en de vrijwilligers bij in hun werk. Dit praktische deel van het besturen, houdt onder andere in het bezoeken van de wekelijkse viering in de Crypte. Diaken Bianca Gallant is één van de bestuursleden: *"Tijdens de vieringen word ik voornamelijk*

geraakt door de 'echtheid' van de mensen die hier naar toe komen en het feit dat mensen die soms zelf in ernstige nood verkeren een gebed uitspreken, waarbij zij om hulp en ontferming vragen voor een vriend of familielid. Wandelend door Amsterdam, kom ik regelmatig bezoekers van het Drugspastoraat tegen, die dan heel enthousiast reageren en met wie ik dan een praatje maak. Dit geeft mij voldoening voor het werk dat ik mag doen bij het Drugspastoraat Amsterdam."

► *Op een groot kleed staan de namen van overledenen. Zo worden zij niet vergeten.*



Plek onder de zon 2014

"Ssst je moet hier stil zijn, dit is een kerk", zei een leerling toen hij de Oude Lutherse Kerk aan het Spui binnenging. Maar het hoeft niet altijd stil te zijn in de kerk. En vooral niet als daar de afsluiting van het energieproject 'Plek onder de zon' plaatsvindt. Bij de derde editie van het project deden 7 groepen (121 leerlingen) mee. Alle deelnemende groepen presenteerden op 19 juni hun 'zonne-energie uitvinding'. De jury had het maar zwaar. De presentaties waren allemaal inspirerend en de uitvindingen zeer creatief en doordacht. De winnaar was uiteindelijk groep 7b van de Dr Rijk Kramerschool. Zij bouwden met elkaar een Eco-dorp op schaal, waarbij de vele toepassingen van zonne-energie zichtbaar waren weergegeven. Alleen de kerk had geen zonnepanelen nodig, "want daar kun je kaarsen branden voor de verlichting". De trotse kinderen ontvingen de hoofdprijs: een mooie trofee en met de hele klas een boottocht per fluissterboot op het Naardermeer!

◀ *Groep 7b van de Dr Rijk Kramerschool bouwde een Eco-dorp op schaal.*



Activiteiten voor iedereen die liefde heeft

Diaken Co Engberts zet zich in voor activiteiten voor en door rond lesbiennes, homo's, bi- en transseksuelen, kortweg: LHTB-ers. Co: *"Wij staan voor een gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht ge-*

slacht, huidskleur, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Dat is niet overal zo en daarom helpen we mensen die hierdoor in de knel raken of/en zich in willen zetten om dit te veranderen.

We organiseren maaltijden, opvang en gesprekken. Tijdens de Gay Pride Amsterdam voer dit jaar een 'Marokkaanse boot' mee. We hielpen de initiatiefnemers bij het organiseren van een debatavond in dezelfde week, waar onderzocht werd hoe seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in Marokkaanse kring. De film 'de beslissing' ging in première. De Oude Lutherse Kerk zat die avond helemaal vol. Daags daarna stond de zondagse viering op het Spui in het teken van Gay Pride. Twee gasten uit Marokko vertelden over hun ervaring en (on)gelovige Thomas droeg zijn gedicht 'Voor iedereen die Liefheeft' voor."



Affirming Ministries). Zij komt op voor homoseksuele, biseksuele, transseksuele en interseksuele mensen. Daarbij richt zij zich vooral op de houding van de kerken. Kerken worden aangemoedigd om open te staan voor seksuele minderheden, om hen te verwelkomen en met hen in gesprek te gaan.

In Afrika zijn kerken veelal geen beschermers van homoseksuelen maar aanvoorders van vernederingen die ze hun 'seksueel anders geaarde' medemensen aandoen. De Diaconie steunt de christelijke organisatie IAM (Inclusive and

Dat Liefde schetteren zal door de straten, stegen van de stad. Dat Liefde keihard knetteren zal tot in elk boerengat. Dat Liefde zal stralen in haar prachtig zachte kracht en dwars door huidskleur en leeftijd schijnt, religie en geslacht.

Man met vrouw met vrouw met man, dik of dun, jong of oud, travo, trans en arm met rijk, van wit tot zwart en zoet met stout. Laat Liefde lopen hand in hand, zonder kwel en kommer, van Westerpark tot Slotermeer, van Oost tot Bos en Lommer,

Die onuitputtelijke kracht, is steeds weer aan te spreken om de verruwing dezer dagen geweldloos te doorbreken. Laten wij elkaar vandaag in dit moment beloven; Wij blijven altijd in de zoete kracht van Liefde geloven!

Thomas de Bres. Uit: Voor iedereen die Liefheeft
De volledige tekst van deze liefdesbede is te vinden op www.thomasdebres.nl.

In de Roos een gastvrij huis

Gasthuis In de Roos is een tijdelijke woonplek voor mensen die op adem moeten komen. In het tweede volle jaar van haar bestaan ontving het gasthuis 22 aanvragen voor opvang. Daarvan konden we aan 14 mensen daadwerkelijk opvang bieden. We konden bijvoorbeeld tijdelijk opvang bieden aan een asielzoeker uit de Vluchtgarage met gezondheidsproblemen. Iemand met relatieproblemen kon na een adempauze weer terug naar zijn gezin. Een ander vond een plek ter overbrugging naar een nieuwe woning. Weer een ander keerde nadat hij was uitgeprocedeed terug naar land van herkomst. Voor gasten zonder dagstructuur boden we activiteiten aan bij onder andere Plek onder de Zon en begeleiding op de volkstuin. Er zijn drie huisvrienden van het gasthuis die af en toe mee-eten en praktische ondersteuning bieden.

In oktober 2014 vertrok onze gewaardeerde 'huisvader' Gerrit Post. Hij werd opgevolgd door Willemijn Heikoop. Willemijn: *"Gastvrijheid is erg belangrijk in het Gasthuis. Het is bijzonder dat de kerk deze mogelijkheid creëert, om daadwerkelijk gastvrij te kunnen zijn voor mensen die het nodig hebben. En ik ben blij dat ik hier een klein onderdeel van mag zijn."*



Wereldwijd

Noodhulp voor slachtoffers van (natuur)geweld en ziekten

In totaal droeg de Diaconie het afgelopen jaar 15.000 euro bij aan noodhulp. Een deel werd besteed aan hulp na de overstromingen in Servië. Via Kerk in Actie droegen we bij aan de bestrijding van Ebola, aan noodhulp in Gaza, aan vluchtelingen in Congo en Noord-Irak en slachtoffers van het geweld in Syrië. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om deze slachtoffers met hulpverlening bereiken. De hulp in Syrië bestaat met name uit het uitdelen van huishoudelijke artikelen. Kerk in Actie steunt onderwijs dat bij mensen thuis wordt gegeven en betaalt schoolgeld voor mensen die hun baan kwijt zijn. In Libanon en Jordanië vinden activiteiten plaats op het gebied van gezondheidszorg en het uitdelen van baby- en voedselpakketten.



Een Kemperbuur is een goede buur

Vanuit de Bewonersvereniging J.R. Kemperblok in de Rivierenbuurt is er een initiatief ontstaan om het burencancontact en de burenhulp tussen bewoners van het Kemperblok te versterken, we noemen het 'Kemperbuur'. Met het initiatief willen we bereiken dat burens, oud en jong, elkaar kennen en op eenvoudige wijze met elkaar in contact kunnen komen op het moment dat er een 'goede buur' nodig is.

► *Buurtbewoner Bob Hulst en diaconaal werker Sofia Nap.*

Smaragdgroep



In de Wittenberg bieden we opvang aan de Smaragdgroep, een groep van grotendeels uit Eritrea afkomstige vluchtelingen. Het gaat om 27 personen met een christelijke achtergrond: 19 mannen en 8 vrouwen. Een afvaardiging heetten we op 7 december welkom in de Oude Lutherse Kerk. Naast coördinator Freek Salm, zijn vrijwilligers uit onder andere de Keizersgrachtkerk, Vredeskerk en de Oude Lutherse betrokken bij de begeleiding. Op een nieuwjaarsbijeenkomst kookte de Smaragdgroep voor alle vrijwilligers. Ze zijn dagen met de voorbereidingen van heerlijke gerechten bezig geweest.



We dansen de Dabka

De Diaconie steunt via Kerk in Actie het Gaza Cultural Centre (GCC). Aan het roer van de organisatie staat Mahmoud, een energieke en bewegende man. Het GCC organiseert allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren in Gaza. Ze hebben een centrum in het midden van Gaza-stad en jongeren vanuit de hele omgeving komen daarheen voor activiteiten. Op zo'n 8 vakken wordt huiswerkbegeleiding gegeven. Daarnaast organiseren ze activiteiten om jongeren van de straat te houden maar vooral om hun normen en waarden bij te brengen.

Mahmoud: "De jongeren die hier opgroeien hebben de laatste 6 jaar al 3 oorlogen meegemaakt, stel je dat eens voor! Ze gaan wel naar school, maar weten dat er geen werk is als ze klaar zijn met studeren. Het is belangrijk om hen een gevoel van eigenwaarde te geven, want de meeste kinderen voelen zich alleen, alsof de hele wereld hen aan hun lot overlaat en niet belangrijk vindt. We moeten hen laten zien dat ze wel belangrijk zijn! Ook wil ik dat ze nadenken over hun leven, en dat ze hier dingen leren. Als ze op straat gaan zwerfen kunnen ze zomaar bij de verkeerde groep terecht komen. Jongens en meisjes, tieners, leren we de Dabka dansen, de traditionele Palestijnse dans. Ook knutselen de medewerkers veel met de kleinere kinderen, ze maken mooie dingen. Dat is belangrijk, want ze zien om hen heen vooral verwoesting."



Sartawi opstaan en in beweging komen

De diaconale Adventsactie leverde het afgelopen jaar ruim 8000 euro op. De opbrengst was onder andere bestemd voor Sartawi Sayariy in Bolivia. Sartawi Sayariy is een Aymara-naam en betekent: opstaan en in beweging komen. Aymara is een van de talen die door de inheemse bevolking wordt gesproken. Het project Sartawi Sayariy is in 1985 opgezet door de Boliviaanse afdeling van de Lutherse kerk. Het doel is om de levenskwaliteit van huishoudens op het platteland verbeteren. Ze wil gunstige omstandigheden scheppen en zorgen voor meer voedselzekerheid. De organisatie richt zich op de veehouderij, de productieverwerking en de verkoop van producten. Tegelijkertijd werkt Sartawi aan een betere infrastructuur. Er worden op kleine schaal irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd en er wordt gezorgd voor bodemconservatie. Zo kan er meer landbouwgrond in gebruik worden genomen en kan er ook meer verscheidenheid in de geteelde gewassen komen. Om dit mogelijk te maken moeten de plaatselijke organisaties en het plaatselijk bestuur versterkt worden. De gelijkwaardige deelname van vrouwen staat hierbij hoog in het vaandel.

Aanwezig zijn in detentiecentrum Schiphol

In 2008 werd met steun van de Diaconie en in nauw overleg met de justitiepastores de kapelgroep detentiecentrum Schiphol gestart of beter gezegd herstart.

22 vrijwilligers uit verschillende kerken en plaatsen zijn ingeroosterd om de wekelijkse zondagse vieringen bij te wonen. Als teken van verbondenheid van de kerk 'buiten' met de kerk

"Na een mooie kerkdienst vanmiddag, met zingen, woorden, gebed, maar ook tranen. Mooi om toch te voelen dat dit werk er toe doet!"
Lishe (vrijwilliger kapelgroep detentiecentrum Schiphol)

'binnen' de muren. De vrijwilligers brengen de groeten over, doen mee in de liturgie, geven muzikale en praktische ondersteuning. Maar kern is: hun aanwezigheid. Met kerst verzorgden we een kerstgroot voor alle 300 gedetineerden. Henny Brouwer maakt het rooster en onderhoudt contact met de vrijwilligers. In september organiseerden de pastores een bijeenkomst op Kaageiland voor vrijwilligers van de kapelgroep en de bezoekgroep. Jaarlijks doen we ook mee in wakes om te protesteren tegen het opsluiten van mensen alleen omdat ze vreemdeling zijn en geen papieren hebben.

◀ *Diaken Bianca Gallant leidt de wake samen met Doopsgezinde Kerk en Evangelische Broedergemeente.*



Mensen hebben mensen nodig

Diaconie in cijfers

In 2014 besteedden we € 597.881 en hadden we uit giften, collecten, effecten en onroerend goed € 598.252 aan inkomsten (voorlopige cijfers, excl. buitengewone baten). Voor 2015 hebben we aan uitgaven € 611.650 en inkomsten € 605.581 begroot.



Uitgaven 2014: Projectsteun, eigen diaconaal werk, organisatie

- Steun diaconale projecten 51%
- Eigen diaconaal werk 31%
- Organisatie 18%



Uitgaven 2014: Werkvelden

- Omzien naar elkaar 32%
- Amsterdam 48%
- Landelijk 5%
- Wereldwijd 15%



Lutherhof

De Lutherhof heeft afgelopen jaar afscheid genomen van het huismeesterechtpaar. De opvolgers zijn inmiddels al ingeburgerd. In een leuke reportage van AT5 werd een rondgang door het prachtige gebouw aan het Staringplein gemaakt waarbij kerkhistoricus Arno Fafié geschiedenis en belangrijke kenmerken de revue liet passeren en vertelde over de recente werkzaamheden aan de arcades (een rij bogen op zuilen). Er werd een kijkje genomen in de

woningen. Bewoners vertelden over hun werk en hobby's; belangstelling voor postzegels of liefde voor muziek, het werken voor artsen zonder grenzen, de wens om actrice te worden of gewoon genieten van de rustige omgeving, het waren verhalen die op natuurlijke wijze bij hen paste. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bestuurskamer werd in november het boek met het tot nu toe nog onbekende verhaal over de Molenpage Stichting ten doop gehouden. De Lutherhof doet mee aan het jaarlijkse huiskamerfestival in Oud West en de jaarlijkse Open Monumentendag waarbij de pas geschilderde binnenzijde en de opgeknapte tuin recht deden aan haar status als een Levend Rijksmonument.

'Elke bewoner heeft z'n eigen verhaal'

Geknipt uit het diaconale werk

Terugblikkend op het voorbije jaar vroegen we elkaar in Diaconie: wat bleef je het meest bij uit het diaconale werk van 2014? Dat leverde de volgende 'knipsels' op:

- "De opvang van de Smaragdgroep." (Gert Jan en Klaas n.a.v. de opvang van 27 Eritrese vluchtelingen in de Wittenberg)
- "Ondanks de pijn en de negatieve aanleiding: de bijzondere Adventsmaaltijd en laatste dienst in de Augustanakerk." (Jos en Jeroen)
- "Het is mooi dat je als kerken vluchtelingen op kunt vangen, maar treurig dat het nodig is." (Andre)
- "Jozef. Hij komt helemaal uit het AZC van Oude Pekela af en toe naar de Oude Lutherse Kerk omdat hij zich bij ons thuis voelt." (Co over Jozef uit Uganda die een van onze activiteiten bezocht en zich bij ons thuis ging voelen)
- "Het telefoontje van een oude mevrouw die ons bedankte voor het fruitmandje dat we haar brachten." (Janice)

"Jammer dat de Johanneskapel gaat sluiten. In deze samenleving zijn er juist intieme plekken als deze nodig." (gemeentelid)



▲ Tijdens de laatste dienst in de Johanneskapel wordt de Paaskaars naar buiten gedragen.

- "De sfeer van de Adventsmiddag waar we met gitaarbegeleiding en glühwein de bekende kerstliederen zongen." (Anneke)
- "Ontroering als ik ouderen van hoge leeftijd uit onze gemeente op een schoonmaakdag het koperwerk zie poetsen." (Meta)

Veranderingen in de zorg

Burgerlijke gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. De invoering van deze nieuwe wetten valt samen met het beëindigen van de zondagse kerkdiensten in de Augustana, Johanneskapel en Maarten Luther Kerk. Omdat we niet willen dat gemeenteleden op hoge leeftijd de dupe worden van de bezuinigingen en het wegvallen van deze kerkgemeenschappen, investeert de Diaconie in het omzien naar elkaar en signaleren. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van nieuwe vormen van diaconale ouderenzorg.

Informatie

Medewerkers (per 1 januari 2015): Henny Brouwer (secretaresse), Sofia Nap (diaconaal werker Kopje Thee+), Freek Salm (coördinator tijdelijke opvang Smaragdgroep), Piet Koster (KKA, boekhouding) en Hanne Wilzing (algemeen secretaris).

Meedoen?

'We willen de berg wel omhelzen, maar onze armen zijn tekort'. De Diaconie zet zich in voor mensen in de knel, maar heeft meer handen nodig. Meedoen? Zie www.diaconie.com

Contact

Wilt u meer weten over ons werk? Neem dan contact op met een diaken of een van de medewerkers van In de zwaan, het diaconaal centrum van de lutherse gemeente Amsterdam (zie hierboven).

Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com
twitter: [#diaconieinmokum](https://twitter.com/diaconieinmokum)
www.diaconie.com

Steun ons

Uw giften zijn bijzonder welkom op NL80-INGB-0004-6200-48 U kunt het werk van de Diaconie ook steunen via een schenking, legaat of nalatenschap. We informeren u graag over de mogelijkheden.



Jaarbericht 2014

Teksten: Sofia Nap en Hanne Wilzing
Foto's: Elsa Aarsen-Schiering, Henny Brouwer, Melanie Case, Kerk in Actie, Jaco Klamer, Jouke Kramer, OogopHaarlem, Hanne Wilzing,
Redactie: Ellen van der Kemp
Vormgeving: Zwerver Grafische Vormgeving
Druk: Libertas



Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Barmhartig brood in Haarlem

De Grote of Sint Bavokerk in Haarlem bezit een uniek monument: de broodbank uit 1475. Hier werd na afloop van de kerkdienst brood uitgedeeld aan de armen, zoals te zien is op een van de houten achterwanden. Het geld daarvoor

werd verkregen uit schenkingen van rijke parochianen. Tegenwoordig verkoopt de diaconie vanuit de middeleeuwse broodbank brood ten bate van een instantie die één van de Werken van Barmhartigheid in praktijk brengt. Deze 'brood-

bankactie', waaraan ook luthers Haarlem meedoet, vindt plaats op de eerste drie zaterdagen in de adventperiode.

Afgelopen advent stond de actie in het teken van het vijfde Werk van Barmhartigheid, 'de zieken bezoeken'. De opbrengst kwam ten goede aan de stichting Biking4Energy; voor de strijd tegen energiestofwisselingsziekten. Niet eerder in het tienjarig bestaan van de broodbankactie ging de verkoop zo snel als in de afgelopen adventperiode. Op alle zaterdagen waren de broden al rond drie uur verkocht. Het lijkt erop dat de actie steeds meer bekendheid krijgt en mensen het helemaal bij deze tijd van het jaar vinden passen. De opbrengst bedroeg inclusief donaties ongeveer € 6.700.

